
Strø tanker og erindringer ved 30 års jubilæums turnering.

De 4 vigtige årstal: 1985 klub, 1988 9 huller, 1990 18 huller og 1992 klubhus. Det gik stærkt. Godt der ikke var en bankmand eller en revisor i bestyrelsen dengang, har Leo sagt til mig.

I 1992 da vi skulle møblere restauranten var der planer om London sofa gruppe og spændende borde og stole, men da var der både bankmand og revisor i bestyrelsen. Fornuften rådede og vi fik kantinemøbler, dem vi har endnu. De er ikke til slide op. Desværre. De sidst ankomne høje stole håber jeg ikke holder ligeså længe.

En anden dato er 6. september 1986 tog vi træningsbane og klubhus i brug. Borgmester Else Købstrup svingede køllen ved indvielsen og der var rigtig mange gæster med.

De første 9 huller blev indviet med spil af den danske junior mester Ben Tinning som havde besejret Thomas Bjørn i DM junior finalen. Greens var naturligvis umulige, meget langsomme og ujævne, med på hul 2 havde Ben læst og forstået greens og han spillede en flot runde.

Turistforeningen arbejdede fra slutningen af 70'erne, hvert år på den årlige generalforsamling med golfbaneprojekter, men intet skete. Der var ingen golfinteresserede i spidsen.

Mange hjørringensere spillede golf i Brønderslev og Hvide Klit og der blev hvert år blev afviklet en herlig turnering, Hjørring Closed, som blev spillet på en af vore nabo baner.

Ved en af disse turneringer blev der dannet en 3 mands gruppe med det mål at forberede og undersøge mulighederne for en golfklub i Hjørring. Det var i 1983 som jeg husker det. Mogens Bigum lovede på denne turnering 10.000 kr. når klubben var stiftet og det løfteholdt han. Det var mange penge på det tidspunkt.

Hjørring Closed turneringerne blev holdt en gang om året på fredag aftener hvor vi, på rimelige vilkår spillede en af nabobanerne.

Jeg husker, bl.a. en bus til Aalborg, sponseret af Statoil/Per Størup, med forfriskninger undervejs. Der var altid mange deltagere, gode præmier og hyggelig stemning ved disse turneringer.

På klubbens hjemmeside er klubbens start beskrevet, men hele indledningen stemmer ikke, 7 mands gruppen kom først meget senere.

3 mands gruppen, der bestod af Carl Aage Lindhardt, K.G. Uggerhøj og mig selv, kom ingen vegne. Der var direkte modstridende opfattelser mellem parterne. Et år gik uden resultat.

Derfor blev der kaldt til møde på mit kontor med 20-25 deltagende golfspillere og her blev en 7 mands gruppevalgt. Den sidste mand i 3 mandsgruppen kom en halv time senere. Da havde de tilstedeværende besluttet at personer, der var i bestyrelser i andre klubber ikke kunne få indflydelse hos os. Og det var i fuld forståelse med Norman Sørensen, der var formand i Brønderslev, som også deltog i mødet. Uggerhøj var dybt involveret i Hvide Klit.

Stiftende generalforsamling, kantine øverst i Jyske Bank, 100 meldte sig ind. DGU's generalsekretær var fødselshjælper. Vedtægter blev vedtaget og bestyrelse blev valgt. Vi var i gang.

Lidt om golfbane arkitekt Erik Schnack, som har været arkitekt på baner i: Sønderjylland, Herning, Nordvestjysk, Brønderslevs første 18 huller, Skive første 9, Holstebro og flere.

Erik Schnack sagde: Giv mig en skovl, en bulldozer og en dygtig keeper og det var Erik Sørensen som vi havde ansat.

Husker da vi, dvs. bestyrelsen, hver især tog det første spadestik, der hvor på hul 1's green skulle være. Den er siden flyttet og hullet blev fra et kort par 4 til et også kort par 5. Efter vore spadestik gik Schnack og den store maskine i gang.

Kommunen gik med til at slå græs. Else Købstrup var venlig overfor os. Godt at senere bestyrelsen/Leo fik aftalen tinglyst

Dræning af områder ved 9 syd, 90.000 kr. Bevilget af borgmesteren uden tøven. Det var forbedring af landbrugsjord. SØ uden lokalplan. Ingen betydning sagde Else. Der er jo kun jord der flyttes. Er der problemer kan det flyttes tilbage igen.

Medlemsskoven før åbningen af de første huller. Egen fra Sherwood skoven. Den er der endnu, stor og flot. Kunne godt trænge til luft omkring sig.

Vi spillede den første tid på gulvtæpper. Rita Neve havde et ægte tæppe, husker Birgit var misundelig.

Men inden vi kunne begynde var der lange møder på Godthåb med mange deltagere. Svære beslutninger skulle tages. Mange meninger, ligesom i dag.

En husker jeg tydeligt: Mogens, kan du ikke sætte kontingentet så højt, at vi bliver fri for alle fattig/brokrøvene? Det var Mogens Bigum der talte.

500.000 kr. fra fiskerikassen til 9 huller mere. Vred mand ringede mig op og skældte mig ud i 20 minutter. Troede, vi tog penge fra fiskerne. Pengene var til at skabe arbejdspladser i turisterhvervet i Nordjylland på grund af færre arbejdspladser i fiskerierhvervet.

En "Larsen" er en bold slået direkte ind i hybenbuskene. En ægte er når bolden blev slået igennem buskene. Det skete ved åbningslaget. Min undskyldning var en travl formiddag med reception og tale.

Der var stor diskussion om træerne på syd 9. Skulle de væk eller blive. Særlig 2 i bestyrelsen var uenige. Så måtte der jo tages en beslutning, og jeg får stadig at vide: De træer skal væk. Jeg er nød til at stå ved det vi besluttede, men jeg er tit i tvivl om den var rigtig. Særligt når mit drive forstyrres af dem. Hullet, spillet fra rød tee, er uden gener fra træerne,

Klubmesterskaberne i de første år var med 36 huller om lørdagen og efter cut, 18 om søndagen. Der var rigtig mange der deltog og der var komsammen til præmie uddeling.

Husker også Sct. Hans turneringer med 9 huller kl. 18 og mad (pølser) og formandens tale. Det var sjældent, at medlemmerne kun høre hvad jeg sagde. Det var vindens skyld. Vi havde et flot bål, sang

Midsommervisen, og jeg husker at Kresten Kjærgaard et år sagde til mig, om vi ikke kunne synge den på den gode gamle melodi. Selvfølgelig, du synger for og Kresten startede med Shubidua versionen. Fra andet vers var vi på den rette melodi.

Whiskyen ved hole in one kunne kun udleveres af klubbens formand i begyndelsen. Jeg tror, at det var Bent Bruun der besluttede det. Det betød at de dygtige medlemmer skulle vente til jeg var i klubben og de også var det. Det kunne være svært at få til at passe sammen. Med det lykkedes alligevel.

En god oplevelse var da en sand gentleman Georg Routledge skulle have sin flaske efter et flot slag på hul 12, det vi spillede i dag. Da alle havde fået et lille glas og jeg kom til Georg, smilede han til mig og sagde " Sorry, I only drink after 6 o'clock. Klokken var halv seks.

Jeg kan konstatere, at der også ved starten var mange frivillige når vi kaldte. Opgaverne var mangfoldige. Og det glæder mig at se at der også i dag er mange frivillige hjælpere.

Tidligt sponserede Mogens Bigum et væg drivhus som var placeret på enden af længen ud mod hul 18. Det ejede vi og derfor kunne vi, med pant i drivhuset, låne 3 millioner til de nødvendige kreditter.

Mit jubilæumsønske skal være at vi får + 200 medlemmer, det bliver nok svært af få opfyldt, eller at vi får en god og fair købspris af kommunen på det dejlige område vi opholder os meget i året rundt.

Mogens Bech Larsen
September 2018